



WOORDJE DOOR DIRECTEUR ALAIN.....	2
VOOR IEDEREEN.....	3
1) Rages op school... neen dankjewel!	3
2) Twee speelplaatsen!	3
3) Oog voor lekkers	3
4) Daar is ons oudercomité!.....	4
5) Wat als er een (bak)fiets dwars over het voetpad staat?	4
6) Over 'Koffiestop' en 'After work'	4
7) Kom op tijd.....	4
KLEUTER	5
1) Peuterinstuif	5
LAGER.....	5
1) Typ-10 in het vierde leerjaar.....	5

WOORDJE DOOR DIRECTEUR ALAIN

Beste ouders en kinderen van onze Damiaanschool,

We, het team en alle kinderen, hebben de eerste schoolmaand met glans doorstaan. Zelfs door een bomalarm lieten wij ons niet van de wijs brengen: de leerkrachten niet en de kinderen niet.

Vorige week woensdag nam juf Eva ons in het kader van de 'Dag van de sportclub' mee op dans-sleeptouw en vrijdag hadden we rond ons jaarthema 'Mooimakers' nog eens een moment met iedereen samen... zalig!

Vrijdag werd onze speelplaats ook opnieuw wat groter! Twee cirkels werden met kunstgras bekleed en meteen in gebruik genomen. We merken het: de kinderen genieten ervan! We voelen het aan onze kleine teen: het einde van de bouwwerken komt dichterbij en dichterbij. Een grote 'oef' (en een feestelijk hapje en drankje) komt spontaan in ons allen op. We houden jullie op de hoogte!

Oktober kent, wat het weer betreft, alvast een mooie start. Gelukkig, want ons vijfde en zesde leerjaar trekt tijdens de eerste week met de fiets op sportklas naar de Lange Munte. 't Gaat daar wel wat bergop, maar dat zal wel lukken! Geniet ervan! Ook ons oudercomité, dat met een aantal leden werd uitgebreid, blijft niet bij de pakken zitten en organiseert op 16 oktober de jaarlijkse wandeling. Je leest er meer over wat verder in deze Damiaaninfo.

Beste ouders,
We merken dat we, wanneer we als school een oproep doen, meteen op een grote respons mogen rekenen. Dat is ontzettend fijn om te ervaren. Onze school leeft! Onze school brengt mensen samen, rond de kinderen. Het draait immers rond hen. Altijd.

Warme groet

Directeur Alain

VOOR IEDEREEN

1) Rages op school... neen dankjewel!

Ze zijn van alle tijden en ze zullen waarschijnlijk ook nooit weggaan: rages.

Ergens ontstaat bij iemand een idee waarvan plots een hele generatie denkt: 'daar wil ik aan meedoen!' (oké, misschien is deze formulering een beetje overdreven)

Zo worden we momenteel met z'n allen overspoeld door **'Stickies' of 'Emoji's'**.

Eerlijk... op een school leiden deze rages alleen maar tot ruzies.

Vandaar dat we daar altijd een duidelijk standpunt tegenover innemen: **rages, niet op onze school!**

We investeren als school in 'gezond samenspelen' en proberen onze kinderen daartoe te triggeren.

Wanneer onze bouwwerken volledig achter de rug zijn, zullen ook de speelplaatskoffers opnieuw hun intrede doen. Koffers vol leuke spelmaterialen.

Laat het ons daar maar bij houden!

2) Twee speelplaatsen!

Door de afbraak van de hoge gebouwen rond onze school werd het al snel duidelijk: mens, wij hebben ruimte. Net alsof we in een andere setting terecht waren gekomen!

Nu onze nieuwe gebouwen er staan en ook onze speelplaats stilaan zijn vaste vorm krijgt, kunnen we beginnen invullen.

Het was al een tijdje duidelijk dat onze tijdelijke speelplaats (de parking aan de Damiaanstraat) een vaste waarde zou blijven. We dromen ervan om er een groene speelplaats van te maken, maar dat zal nog een tijdje duren. (we starten dit schooljaar wel al de denkgroep op)

In afwachting gaan we voor een 'wijziging van bestemming' zoals ze in bepaalde sectoren zouden zeggen. Onze parking dopen we om tot de **'ballenspeelplaats'**. Voetbal, trefbal, basketbal (de ring moet wel nog opgehangen worden...) zullen vanaf komende woensdag (5 oktober) daar doorgaan.

Dat zou ervoor moeten zorgen dat de andere speelplaats, de **'cirkelspeelplaats'**, rustiger wordt.

Ondertussen gaan we nog even de klassen rond om de speelplaatsafspraken helder te stellen.

Vanaf woensdag 5 oktober spelen alle leerlingen 's ochtends (tussen 08u00 en 08u30) op de cirkelspeelplaats. Je kan de school wel blijven binnenkomen via de Damiaanstraat.

Als team evalueren we eind oktober deze organisatie van speeltijden. Als ze als positief wordt ervaren, wordt ze blijvend!

3) Oog voor lekkers

Vanaf woensdag 5 oktober gaat **'Oog voor lekkers'** opnieuw van start. Tot het eind van het schooljaar krijgen onze leerlingen elke woensdag een stukje fruit of groente. Een aantal 'fruitmama's' zorgen er voor dat dit ook voor kleuters haalbaar is.

We kunnen echter nog wat fruitmama's gebruiken...

Ben jij af en toe vrij op woensdag tussen 08u15 en 08u45 en kan je goed met een schilmesje overweg? Dan ben jij welkom in de ploeg! Stuur een mailtje naar katrien.totaert@kbkscholen.be

Nu al bedankt!

4) Daar is ons oudercomité!

- Er werden door ons oudercomité **10 fietshelmen** aangekocht. Wanneer één van onze klassen met de fiets erop uit trekt, verplichten we onze leerlingen om naast het fluojasje ook een helm te dragen. De meesten hebben thuis al een exemplaar liggen. Wie er geen heeft... kan er bij ons eentje lenen... dankzij ons oudercomité...
- Op **zondag 16 oktober** is het wandelen geblazen!
We verzamelen om 14u00 aan de sporthal te Marke, kant Gymnasiastraat.
Voor de durvers is er een lange wandeling van 8km. Wie zich net op dat moment wat slapjes voelt, kan aan de korte wandeling van 5,5 km deelnemen.
Vanaf 17uur komen we dan op onze speelplaats samen. Je kan er van een drankje en een frietje genieten. Meer moet dat niet zijn!

[Hier](#) is nog even de inschrijvingslink!

Graag voor 12 oktober!

Of oma's, nonkels en burens ook mogen meekomen?

Zeer zeker!

Zelfs honden, maar dan aan een leiband.

5) Wat als er een (bak)fiets dwars over het voetpad staat?

Dan is een voetpad geen voetpad meer... Dan moet je als voetganger uitwijken op straat... En net dan zal het maar gebeuren dat daar een wagen is...

Onder het motto 'laat ons dat met z'n allen vermijden' een warme oproep om samen voor een verkeersveilige schoolomgeving te zorgen en dat voor elke weggebruiker!

6) Over 'Koffiestop' en 'After work'

Mensen samenbrengen, gewoon om elkaar beter te leren kennen of om over onze school van mening te wisselen. Het kan... Het past ook volledig in de soort school die we willen zijn...

Vanaf dit schooljaar organiseren we als school per trimester één keer een '**Koffiestop**'. De eerste gaat door op **vrijdag 25 november**. Tussen 07u45 en 08u30 ben je welkom rond een kopje koffie. We zullen dit nog wel in een volgende Damiaaninfo verder toelichten.

Omdat het niet voor elke ouder haalbaar is om 's ochtends even op school langs te komen, denkt ons oudercomité eraan om bij regelmaat een '**After Work**' te organiseren. Het doel zal hetzelfde zijn, het begeleidend drankje wordt waarschijnlijk aan het moment van de dag aangepast... Wordt vervolgd!

7) Kom op tijd...

Momenteel is er op een aantal plaatsen in Kortrijk drukker verkeer dan anders. Er zijn nogal wat wegenwerken...

Dit heeft als gevolg dat er elke dag behoorlijk wat kinderen te laat op school komen.

Voor alle duidelijkheid: we weten dat dit wel eens kan gebeuren, daarover hebben we het niet.

Alle begrip.

Maar, als je bij jezelf vaststelt dat het een dagelijkse gebeurtenis is, hopen we dat je vb misschien even een andere weg uitprobeert?

KLEUTER

1) Peuterinstuif

Ieder jaar is er tweemaal een peuterinstuif. Dan staan de deuren van onze peuterklas wagenwijd open voor alle ouders van onze peuters en nieuwe ouders die kennis wensen te maken met de peuterklas en onze Damiaanschool.

*De eerste avond gaat door op **dinsdag 18 oktober**, de tweede op **dinsdag 24 januari**.*

Geïnteresseerde ouders die momenteel nog geen kindje bij ons op school hebben, sturen best een mailtje naar alain.seynhaeve@kbkscholen.be

Voor de kinderen geboren in 2021 start de inschrijvingsprocedure in januari 2023. Een exacte datum is nog niet bekend. Voor meer informatie kunt u deze website raadplegen: www.naarschoolinkortijk.be.

LAGER

1) Typ-10 in het vierde leerjaar

Het is een deel van onze opdracht om kinderen zo goed mogelijk vaardigheden bij te brengen die het gericht opzoeken van informatie ondersteunen. Dit gebeurt, voor een groot deel, online.

Een belangrijke barrière die hierbij overwonnen moet worden is de kennis van het klavier. Klaviervaardigheden zorgen niet alleen voor tijdswinst, ze zijn ook belangrijk om met hedendaagse communicatiemiddelen overweg te kunnen, om het maximale uit bepaalde softwareprogramma's te halen.

Als school hebben we daarom de beslissing genomen om in het vierde leerjaar al onze leerlingen te leren typen. We doen dit aan de hand van het programma 'Typ-10'. Juf Stephanie volgde hiertoe een vorming en mag deze lessen begeleiden.

Het is het eerste jaar dat we dit uitwerken. Op het eind van het schooljaar zullen we onszelf evalueren en de beslissing nemen of dit naar de volgende jaren toe een aanbod blijft.